

Ήταν ένα καράβι παιδιά

μουσική και στίχοι
ανωνύμου

1 $\text{♩} = 180$

7

13

1. Ή - ταν έ -
2. Στο πρῶ - το
3. Στο δεύ - τε -
4. Στο τρι - το
5. Στο τέ - ταρ -

1. Ήταν ένα καράβι, παιδιά, ήταν ένα καράβι,
γλάρο το λέγανε, κάνει μια καντηλίτσα,
γλάρο το λέγανε, κάνει μια καντηλιά.

2. Στο πρώτο του ταξίδι, παιδιά,
στο πρώτο του ταξίδι, κόπηκαν τα σχοινιά,
κόπηκαν τα σχοινιά, κάνει μια καντηλιά.

3. Στο δεύτερο ταξίδι, παιδιά, στο δεύτερο ταξίδι,
σκίστηκαν τα πανιά, κάνει μια καντηλίτσα,
σκίστηκαν τα πανιά, κάνει μια καντηλιά.

4. Στο τρίτο του ταξίδι, παιδιά, στο τρίτο του ταξίδι,
σπάσανε τα κουπιά, κάνει μια καντηλίτσα,
σπάσανε τα κουπιά, κάνει μια καντηλιά.

5. Στο τέταρτο ταξίδι, παιδιά, στο τέταρτο ταξίδι,
βούλιαξε στα βαθιά, κάνει μια καντηλίτσα,
βούλιαξε στα βαθιά, κάνει μια καντηλιά.

18

να κα - ρά - βι, παι - διά, ή - ταν έ -
του τα - ξι - δι, παι - διά, στο πρῶ - το
ρο τα - ξι - δι, παι - διά, στο δεύ - τε -
του ξα - ξι - δι, παι - διά, στο τρι - το
το τα - ξι - δι, παι - διά, στο τέ - ταρ -

[καντηλιά = ναυτικός κόμπος]

22

να κα - ρά - βι, γλά - ρο το λέ - γα - νε, κά - νε μια καν - τη -
του τα - ξι - δι, κό - πη - καν τα σχοι - νιά, κά - νε μια καν - τη -
ρο τα - ξι - δι, σκί - στη - καν τα πα - νιά, κά - νε μια καν - τη -
του τα - ξι - δι, σπά - σα - νε τα κου - πιά, κά - νε μια καν - τη -
το τα - ξι - δι, βού - λια - ξε στα βα - θιά, κά - νε μια καν - τη -

31

λι - τσα, γλά - ρο το λέ - γα - νε, κά - νε μια καν - τη - λιά.
κό - πη - καν τα σχοι - νιά,
σκί - στη - καν τα πα - νιά,
σπά - σα - νε τα κου - πιά,
βού - λια - ξε στα βα - θιά,

Fine