

Σαράντα μέρες μελετώ

Δημοτικό Λέρου



1. Ε! Σα - ράν - τα μέ - ρες,
 2. Ε! Πά - ω τή μιά πα'
 3. Ε! Πά - ω μια Κυ - ρια'
 4. Ε! Πα - πά μου ξε - μο'
 5. Ε! Τα κρί - μα - τά σου,



κα - κό - μοι - ρε πα - πά, σα - ράν - τα μέ - ρες με - λε - τώ,
 πά - ω τη μια, πά - ω τις δυο,
 πά - ω μια Κυ - ρια - κή πρω - ί,
 πα - πά μου ξε - μο - λό - γα με,
 τα κρί - μα - τά σου ει - ναι πολ - λά,



σα - ράν - τα μέ - ρες με - λε -
 πά - ω τη μια, πά - ω τις
 πά - ω μια Κυ - ρια - κή πρω -
 πα - πά μου ξε - μο - λό - γα
 τα κρί - μα - τά σου ει - ναι πολ -



τ' - να πά - ω στον πνευ - μα - τι - κό.
 δυο, δέν τό - νε βρι - σκω - μο - να - χό.
 ι και τό - νε βρι - σκω - στο κελ - λί.
 με, τα κρί - μα - τα μου ρώ - τα με.
 λά, να μην ξα - να - γα - πη - σεις πια.

1. Ε! Σαράντα μέρες, κακόμοιρε παπά,
 σαράντα μέρες μελετώ,
 σαράντα μέρες μελετώ να πάω στον πνευματικό.

2. Ε! Πάω τη μια, πα' κακόμοιρε παπά,
 πάω τη μια, πάω τις δυο,
 πάω τη μια, πάω τις δυο, δεν τότε βρίσκω μοναχό.

3. Ε! Πάω μια Κυριακή κακόμοιρε παπά,
 πάω μια Κυριακή πρωί,
 πάω μια Κυριακή πρωί και τότε βρίσκω στο κελλί.

4. Ε! Παπά μου ξεμο' κακόμοιρε παπά,
 παπά μου ξεμολόγα με,
 παπά μου ξεμολόγα με, τα κριματά μου ρώτα με.

5. Ε! Τα κριματά σου, κακόμοιρε παπά,
 τα κριματά σου είναι πολλά,
 τα κριματά σου είναι πολλά, να μην ξαναγαπήσεις πια.

6. Ε! Παπά μου αν αρνη' κακόμοιρε παπά,
 παπά μου αν αρνηθείς εσύ,
 παπά μου αν αρνηθείς εσύ το άγιο ράσο που φορείς.

7. Ε! Τότε θε' ν' αρνη' κακόμοιρε παπά,
 τότε θε' ν' αρνηθώ κι εγώ,
 τότε θε' ν' αρνηθώ κι εγώ την κόρη αυτή που αγαπιώ.