

Και τι μ' αυτό

Maestoso ♩ = 76

μουσική και στίχοι
ΑΤΤΙΚ

Em Bm A

4 D D A D A

1. Και τι μ' αυ - τό, πως ξα - νάν - θι - σαν οι
τό, πως ξα - νάρ - θαν χε - λι -

7 D F Bm

κρί - νοι κια - πό ευ - ω - διές ό - λη η γη μο - σχο - βο - λά, α - φού ε -
δό - νια κι έ - χουν χα - ρές στην πα - λιά τους τη φω - λιά, α - φού ε -

10 B Em F

γώ δεν υ - πάρ - χω πια για ε - κεί - νη, και τι μ' αυ - τό, πως η ά - νοι - ξη γε -
γώ στην καρ - διά μου έ - χω χιό - νια και φυ - λα - χτό τα ξαν - θά της τα μαλ -

13 Bm Em Bm A G

λά, δεν εί - μαι πια απ' αυ - τούς που δια - σκε - δά - ζουν και την ά - νοι - ξη γιορ - τά - ζουν στην ε - ξο -
λιά, δεν εί - μαι πια ο τρελ - λός ό - που νο - μί - ζει πως την ά - νοι - ξη γυ - ρί - ζει και η καρ -
rit.

17 F# Fm A E7 A

χή, δεν εί - μαι πια για χα - ρές και για λου - λού - δια, έ - χω πέν - θι - μα τρα - γού - δια μες στην ψυ - χή.
διά, δεν εί - μαι πια για κι - θά - ρες, για σε - λή - νη, ό - λα τα 'σβη - σε ε - κεί - νη σε μια βρα - δυά.

Tranquillo ♩ = 142

22 D A D G A D A D

A - νοι - ξιά - τι - κο α - ε - ρά - κι, φορ - τω - μέ - νο πα - σχα - λιά, πή - γαι - νέ της μ' έ - να χά - δι

34 A E A D A G D G D E7 D

τα και - νούρ - για μου φι - λιά, το χει - μώ - να τα πο - τί - ζει των μα - τιών μου η βρο - χή και αν - θι - ζου -

48 A D G A7 D Fine Tempo primo A D

νε για ε - κεί - νη κά - θε τέ - τοια ε - πο - χή.

2. Και τι μ' αυ -

1. Και τι μ' αυτό, πως ξανάνθισαν οι κρίνοι
κι από ευωδιές όλη η γη μοσχοβολά,
αφού εγώ δεν υπάρχω πια για εκείνη,
και τι μ' αυτό, πως η άνοιξη γελά,
δεν είμαι πια απ' αυτούς που διασκεδάζουν
και την άνοιξη γιορτάζουν στην εξοχή,
δεν είμαι πια για χαρές και για λουλούδια,
έχω πένθιμα τραγούδια μες στην ψυχή.

Ανοιξιάτικο αεράκι, φορτωμένο πασχαλιά,
πήγαινε της μ' ένα χάδι τα καινούργια μου φιλιά
το χειμώνα τα ποτίζει των ματιών μου η βροχή
και ανθίζουνε για εκείνη κάθε τέτοια εποχή.

2. Και τι μ' αυτό, πως ξανάρθαν χελιδόνια
κι έχουν χαρές στην παλιά τους τη φωλιά,
αφού εγώ στην καρδιά μου έχω χιόνια
και φυλαχτό τα ξανθά της τα μαλλιά,
δεν είμαι πια ο τρελλός όπου νομίζει
πως την άνοιξη γυρίζει και η καρδιά,
δεν είμαι πια για κιθάρες, για σελήνη,
όλα τα 'σβησε εκείνη σε μια βραδυά.

Ανοιξιάτικο αεράκι...