

Μια γωνίτσα

Quasi recitativo

μουσική και στίχοι
ΑΤΤΙΚ

Fm Fdim C7 Fm Fdim

1. Ό - λη μέ - ρα ο νους μου ται -
2. Στη γω - νί - τσα μα - ζι σου αν

4 C7 Fm Bbm Bb7

ριά - ζει χί - λια ό - νει - ρα φαν - τα - στι - κά, αλλ' αυ - τό που στον πό - θο μου
ζή - σω κι α - λη - θέ - ψει τ' ό - νει - ρό μου αυ - τό, α - φού χρό - νια πολ - λά ευ - τυ -

8 Eb Ebm Bbm C7 Fm Ab Abdim

μοιά - ζει, κά - θε νύ - χτα, φως μου, βλέ - πω τα - χτι - κά, ά - κου - σέ το και μη με ρω -
χή - σω, κά - τω απ' τη σκι - ά της θέ - λω να θα - φτώ, κι η κα - λύ - βαας γε - νει εκ - κλη -

12 Eb7 Ab Fm Fdim

τή - σεις πό - σες νύ - χτες ά - δι - κα πο - νώ, αν, α - φού σου το πω μ' α - παν -
σί - τσα, μ' έ - να ση - δό - νι ψάλ - τη χα - ρω - πό, και προ - σκύ - νη - μαας γί - νει η γω -

16 C Db C rit. G7 C7

τή - σεις ό - τι τ' ό - νει - ρό μου θα ' βγει α - λη - θι - νό, μια γω -
νί - τσα γι' αυ - τούς π' α - γα - πού - νε ό - σο σ' α - γα - πώ,

19 Slow fox ♩ = 60 F Db G7

νί - τσα, σκι - ε - ρή και μα - γε - μέ - νη, μες στα έ - λα - τα χω - σμέ - νη,

24 C7 F Am Dm Am Dm B7 E7 A

σε μια ρε - μα - τιά, μια γω - νί - τσα, μυ - στι - κή κι α - γνο - η - μέ - νη, που αν - θρώ - που δεν δια - βαι - νει φθο - νε - ρή μα - τιά,

34 A7 D D7 rit. Gm Dm Bb7 Bbm3 Fm Bbm3 C7

και στο βά -θος, σαν να υ - πά - ρ - χει α - πό λά -θος, μια κα - λύ - βα φω - χή, που ' δε κά - ποια ε - πο - χή κά - ποια α - λή - τη ευ - τυ - χή, μια γω -

42 F Db G7 C7 F rit. C7 rit. F

νί - τσα, που θαρ - ρεις πως μας προ - σμέ - νει για να ζού - με ευ - τυ - χι - σμέ - νοι ως τα γη - ρα - τειά. 2. Στη γω - ως τα γη - ρα - τειά.

1. Όλη μέρα ο νους μου ταιριάζει
χίλια όνειρα φανταστικά,
αλλ' αυτό που στον πόθο μου μοιάζει,
κάθε νύχτα, φως μου, βλέπω ταχτικά,
άκουσέ το και μη με ρωτήσεις
πόσες νύχτες άδικα πονώ,
αν, αφού σου το πω μ' απαντήσεις,
ότι τ' όνειρό μου θα 'βγει αληθινό.

Μια γωνίτσα, σκιερή και μαγεμένη,
μες στα έλατα χλωσμένη, σε μια ρεματιά,
μια γωνίτσα, μουσική κι αγνοημένη,
που ανθρώπου δεν διαβραίνει φθορερή ματιά,
και στο βάθος, σαν να υπάρχει από λάθος,
μια καλύβα φτωχή, που 'δε κάποια εποχή
κάποιο αλήτη ευτυχία,
μια γωνίτσα, που θαρρείς πως μας προσμένει
για να ζούμε ευτυχισμένοι ως τα γηρατειά.

2. Στη γωνίτσα μαζί σου αν ζήσω
κι αληθέψει τ' όνειρό μου αυτό,
αφού χρόνια πολλά ευτυχίσω,
κάτω απ' τη σκιά της θέλω να θαφτώ,
κι η καλύβαας γενεί εκκλησίτσα,
μ' ένα αηδόνη ψάλτη χαρωπό,
και προσκύνημας γίνει η γωνίτσα
γι' αυτούς π' αγαπούνε όσο σ' αγαπώ.

Μια γωνίτσα...