

Αγάπη είχα κι έχασα

Ντούνες και ντούνες

δημοτικό Ίμβρου



1. Αγάπη είχα κι έχασα από την αμελιά μου,
τώρα τη βλέπω σ' άλλονε και καίγετ' η καρδιά μου,
ντούνες και ντούνες, μα την Παναγιά,
φαραώ και μπαγιαντέρα έχεις τα μαλλιά.

2. Ο ουρανός κι αν κατεβεί κι η γης ανέβει απάνω,
δεν σε αρνούμαι μάτια μου, εκτός αν αποθάνω,
έλα να σε φιλήσω και φίλα με κι εσύ,
και σαν το μαρτυρήσω, μαρτύρα το κι εσύ.

3. Όλος ο κόσμος με ρωτά τι έχω κι όλο λυώνω,
μα τη φωτιά που μ' άναψες δεν τήνε φανερώνω,
ο ήλιος βασιλεύει στην άκρη του γιαιού,
πουλί μου αγαπημένο μην αγαπάς αλλού.

4. Αλοιμόνο όποιος το πει πως ειν' γλυκιά η αγάπη,
εγώ που τη δοκίμασα είναι πικρή φαρμάκι,
ο ήλιος βασιλεύει κι η μέρα σώνεται,
κι ο νους μου στο κεφάλι δεν π'ριμαζώνεται.

[π'ριμαζώνεται=συμμαζεύεται]



λιά μου τώ - ρα τη βλέ - πω σ' άλλ - λο - νε και και - γε - τ' η καρ - δια μου,
πά - - - νω, δεν σε αρ - νού - μαι μά - τια μου, ε - κτός κι αν α - πο - θά - - - νω,
λυώ - - - νω, μα τη φω - τιά που μ' ά - να - ψες δεν τή - νε φα - νε - ρώ - - - νω,
γά - - - πη, ε - γώ που τη δο - - - κί - μα - σα εί - ναι πι - κρή φαρ - μά - - - κι,



1. ντού - νες και ντού - νες



μα την Πα - να - γιά φα - ρα - ώ και μπα - γιαν - τέ - ρα έ - χεις τα μαλ - λιά. 2. έ - λα να σε φι -
3. ο ή - λιος βα - σι -
4. ο ή - λιος βα - σι -



λή - σω και φί - λα - με κι ε - σύ και σαν το μαρ - τυ - ρή - σω, μαρ - τύ - ρα το κι ε - σύ.
λεύ - ει στην ά - κρη του για - λού, που - λί μου α - γα - πη - μέ - νο μην α - γα - πάς αλ - λού.
λεύ - ει κι η μέ - ρα σώ - νε - ται κι ο νους μου στο κε - φά - λι δεν π'ρι - μα - ζώ - νε - ται.